

Parochie Heilige Oda
centraal secretariaat:
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode
0413-477741
secretariaat@
heiligeodaparochie.nl

algemene informatie:
www.heiligeodaparochie.nl

het centraal secretariaat is
geopend op werkdagen tussen
10 en 12 uur.

het secretariaat is gesloten op
de volgende data: 25 en 26 mei,
5 en 7 juni.

Rozenkrans in de meimaand

De meimaand is de Mariamaand bij uitstek. Velen maken in deze weken een pelgrimage naar één van de vele Mariaheiligheden die ons bisdom rijk is. Ook in onze eigen parochie zijn er diverse vieringen rond de Moeder Gods. Daarnaast wordt bijna dagelijks de rozenkrans gebeden. Er zijn vele noden in onze Kerk en onze wereld om voor te bidden. Daarnaast dragen wij ook onze persoonlijke intenties mee. Dat alles mogen wij aan de voorspraak van Maria toevertrouwen. Van harte uitgenodigd voor het rozenkransgebed!

Maandag
08.45 uur dagkapel Goede Herder

Dinsdag
08.45 uur St. Antoniuskerk
18.15 uur St. Genovevakerk
19.00 uur Odendaal

Woensdag
18.40 uur St. Petrus' Bandenkerk
18.45 uur Ritakapel

Donderdag
08.45 uur dagkapel Goede Herder
18.15 uur St. Genovevakerk

Vrijdag
08.45 uur dagkapel Goede Herder

Zaterdag
19.00 uur Mariakapel Beverlaan



Patroonheilige voor Meierijstad

Mijn dochter doet mee aan een Alpha cursus. In haar groepje is zij de enige katholiek. 'Jah!', zeiden haar groepsgenoten, 'Vertel ons nu hoe het zit met heiligen!' Mijn dochter stond even met de mond vol tanden. Heiligen zijn voor katholieken soms zo vanzelfsprekend, dat het moeite kost om uit te leggen wat hun plaats en betekenis is binnen ons geloof.

Heiligen hebben op een specifieke manier Christus nagevolgd. Zij zijn voor ons voorbeelden van hoe je christen kunt zijn. Ook geloven wij dat zij nu dicht bij God leven, en dat wij hen kunnen vragen om voor ons bij Hem ten beste te spreken. Wij vragen om hun voorspraak, wanneer we Gods hulp aanroepen. Wij leven en belijden ons geloof binnen de kring van apostelen en heiligen.

Ieder heeft zo zijn favoriete heiligen. Maar er zijn ook heiligen die worden vereerd als beschermer van een stad, land, kerk, gilde of beroepsgroep; patroonheiligen. Op 13 mei worden de Nederlandse bisdommen toegewijd aan Maria; de bisschoppen vertrouwen hun bisdommen toe aan haar gebed. Maria bewaart onze noden in haar hart en brengt alles bij Christus en de Vader. Evenzo wordt op diezelfde dag, 13 mei, het nieuwe Meierijstad toegewijd aan Sint Servatius. Wij vragen hem voor ons te bidden, de stad te beschermen, onder zijn hoede te nemen.

Waarom zouden we dat doen? Meierijstad is toch niet katholiek? Dat klopt. Er wonen wel katholieken in Meierijstad. Zij, wij dus, zullen willen bidden voor goed bestuur. Voor een gemeenschap van vrede, rechtvaardigheid en barmhartige liefde. We zullen tekort schieten. Dan bidden we voor uitkomst.

Servatius brengt onze gebeden bij elkaar. Hij is de eenheid in persoon, hoe verschillend wij allemaal ook zijn. Hij kan ons te helpen die eenheid te zien en te beleven. Een zinvol accent in de rijke verscheidenheid. Sint Servatius is al begonnen in Meierijstad!

Manon van den Broek

Op zaterdag 13 mei om 17.00 uur vindt in de Veghelse St. Lambertuskerk de feestelijke Servatiusviering plaats. De vier gilden uit Meierijstad en het Pelgrimskoor verlenen hun medewerking. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze bijzondere viering!